

Naar het Noorden - Koos Meinderts



Eerlijk? Ik had het boek zelf uitgekozen, maar dacht ook dat het heel leerzaam was.. en had eigenlijk niet zo heel veel om eraan te beginnen.

Ik ben het toch maar gaan lezen en het was veel leuker dan ik had verwacht!
Het boek speelt zich af in de geschiedenis van Nederland. Door het lezen van het boek is het tot mij doorgedrongen hoe het was in die tijd. Nu vraag je je vast en zeker af welke tijd dat dit is? Het is de tijd van de hongersnood in Nederland.

De hoofdpersonen zijn Jaap, Nel en kleine Kees. Ze gaan per boot naar een ander gebied omdat daar wel nog eten te krijgen is. Nel, Jaap en kleine Kees werden allemaal in een ander gezin gezet. Ze wisten dus niet hoe het met de anderen ging. En dus ook niet hoe het hun ouders ging ... dat was best moeilijk voor ze. Kun jij je voorstellen hoe het zou zijn om ergens zonder je ouders en familie te wonen?

Om te begrijpen hoe het in Nederland was tijdens de hongersnood, moet je het vooral lezen. Ik vond het echt de moeite waard!

Dit boek is bekroond met de gouden griffel 2017.

Leeftijd: vanaf ongeveer 8 jaar.

Lotte