

Hoe kies je een boek?

3 super tips!

Als ik in de bieb kom, dan weet ik nooit zo goed welk boek ik moet kiezen. En dan wordt mijn moeder ongeduldig :-)

Voor de Stichting Thang mag ik een aantal boeken lezen en er iets over aan jullie vertellen. Dat is al super natuurlijk. En dan mocht ik ook nog eens zelf de boeken uitkiezen!!

Nu weet ik niet of jullie wel eens in de boekenwinkel de Dominicanen zijn geweest in Maastricht.. ik ben er wel eens geweest. En ik weet dat ze super veel boeken hebben. Dus leek het me goed om alvast een lijstje te maken van boeken die ik zou willen lezen.



Maar dat is niet zo makkelijk. Maar ik heb een aantal tips:

1. Boekbespreking

In je klas geven kinderen misschien nog wel een boekbespreking. Ik zit in groep 7, wij hebben dit jaar geen boekbespreking meer. Maar vorig jaar ontdekte ik daardoor wel een paar leuke boeken!

2. Boekenwinkel

In de boekenwinkel hebben ze een speciale plek voor kinderboeken. En soms ligt daar een hele stapel van hetzelfde boek. Dat moet dus wel een leuk boek zijn!

3. Kies niet de boeken die je ouders zeggen.. die zijn zoooo saaaaaai :-) (al was de tip van mijn moeder over Harry Potter wel een hele goede...)

Ik mocht drie boeken uitkiezen. Welke ik heb uitgekozen verklap ik nog niet.. dat gaan jullie hier binnenkort lezen.



Dankjewel boekenwinkel de dominicanen!

Groetjes van Lotte